

Judge Roy Bean (out-law)

(c. 1825 – March 16, 1903)



Rechter Roy Bean, (a.k.a, The Hanging Judge") die zichzelf" de wet ten westen van de Pecos-rivier

"noemde, haalde enkele vrij vreemde en zware zinnen uit zijn combinatie barzaal / rechtszaal.

Volgens de legende, hield de rechterzaak plaats in zijn saloon langs de Rio Grande-rivier in een desolaat gedeelte van de Chihuahuanwoestijn in West-Texas.

Hij was misschien zo slechtgehumerd omdat hij zijn hoofd niet kon bewegen, een kwaal die zijn eigen harde straf kreeg. Toen hij jong was, en in Californië, vermoordde Bean een Mexicaanse ambtenaar tijdens een ruzie over een jonge vrouw. Vrienden van de ambtenaar namen dit niet vriendelijk aan, dus haalden ze Bean eraf en hingen hem op en lieten hem achter om te sterven. Hoewel hij ernstig gewond raakte, werd hij door de jonge vrouw in geschil gered van de dood.

Later, toen hij 'rechter' was, heeft hij ooit een dode man een boete opgelegd in zijn 'rechtszaal'. Nadat hij hoorde dat het lichaam \$ 40 en een zes-kanon in de kleding had, beschuldigde hij het lijk voor het dragen van een verborgen wapen en beboette het \$ 40.

Achtergrond:

De rechter werd geboren in Mason County, Kentucky, omstreeks 1825 (sommige gegevens suggereren 1823). Op ongeveer de leeftijd van 15 verliet Roy het huis, op zoek naar avontuur in het Amerikaanse Oude Westen en om zijn twee oudere broers, Sam en Joshua, te volgen. Met broer Sam reisde hij per wagentrein naar wat later New Mexico zou worden, stak vervolgens de Rio Grande over en richtte een handelspost op in Chihuahua, Mexico. Na het doden van een plaatselijke man, vlucht Roy naar Californië, verblijvend bij zijn andere broer Joshua, die de eerste burgemeester van San Diego werd. Roy werkte als barman in de saloon van zijn broer, "The Headquarters", en werd later door hem benoemd als luitenant in de staatsmilitie. Op 24 februari 1852 werd Roy gearresteerd na het verwonden van een man genaamd Collins in een duel. Hij ontsnapte op 17 april, en toen zijn burgemeester

broer een paar maanden later door een rivaal in een romantische driehoek werd gedood, vertrok Roy terug naar New Mexico, waar Sam een sheriff was geworden. Roy had een aantal jaren een bar in de salon van Sam en werd aangevuld zijn inkomen door wapens vanuit Mexico te smokkelen via de blokkade van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.



Huwelijk

Op 28 oktober 1866 trouwde Roy met een Mexicaanse vrouw, Maria Anastacia Virginia Chavez (circa 1845 - 26 november 1922). Ze vestigden zich in San Antonio, Texas. en had vijf kinderen. Gedurende de jaren 1870 steunde Roy zijn familie door gestolen brandhout te leuren en afgezwakte melk te verkopen. Zijn beruchte bedrijfspraktijken verdienden uiteindelijk zijn buurt in San Antonio de bijnaam Beanville. In 1882 huurden de Galveston, Harrisburg en San Antonio Railroad bemanningen in om San Antonio te

verbinden met El Paso. Vluchtig voor zijn huwelijk en illegale activiteiten, ging Roy naar Vinegaroon, een 'eind van het spoor'-tentstad, om een salonkeeper te worden, die spoorwegwandelaarswisky vanuit een tent diende. Rechtvaardig van de Peace Eager om een soort van lokale wetshandhaving te vestigen, County Commissioners benoemd hem als de vrederechter voor Pecos County.

Roy pakte in en verhuisde noordwaarts van Vinegaroon naar een kleine tentstad op een steile rots boven de Rio Grande, genaamd Langtry (ter ere van George Langtry, een spoorwegbaas die de sporen van de Southern Pacific Railroad erdoorheen had geleid). De naam was ook van een prachtige Britse actrice, Lillie Langtry, met wie hij betoverd werd. Vervolgens bouwde hij een salon die hij de Jersey Lily (haar bijnaam) noemde en die ook als thuis diende. Hij hing een gescheurde foto van haar achter de bar. En boven de deur plaatste hij borden die "Ice Cold Beer" en "Law West of the Pecos" verkondigden. Van daaruit deelde Roy Bean drank, gerechtigheid en lange verhalen uit, waaronder dat hij zelf de stad had genoemd ter ere van de actrice.

Bean's Courtroom

Hij werd in 1884 tot ambt verkozen en vele malen herkozen. Zijn hofmethodes waren willekeurig en komisch en inspireerden vele buitensporige verhalen. Zijn gerechtsparafernalia omvatten slechts één revolver, één wetboek en een huisdierenbeer.

In één verhaal vindt hij een dode Chinese man met een pistool en \$ 40 in zijn zak; vermits hij ogenschijnlijk geen wet kende tegen het vermoorden van een "Chinees", boetseerde hij de dode man \$ 40 voor het dragen van een verborgen wapen. Hij kende ook bijna niets over de wet; hij dacht dat habeas corpus een godslastering was. Er wordt gezegd dat hij, tijdens het uitvoeren van huwelijksceremonies, altijd de dienst beëindigde door te zeggen: "En moge God genade hebben met je ziel."

In de legende wordt rechter Roy Bean afgeschilderd als een genadeloze dispensator van gerechtigheid, vaak "The Hangin 'Judge" genoemd. Maar die titel gaat ongetwijfeld naar Isaac Parker van Fort Smith, Arkansas, die 160 (156 mannen en 4 vrouwen) veroordeelde om op te hangen tussen 1875-1896, wat leidde tot de executies van 79 mannen. In zijn boek "Judge Roy Bean Country" zegt Jack Skiles dat hoewel Bean heeft

gedreigd honderden op te hangen, "er geen aanwijzingen zijn dat rechter Roy Bean ooit iemand heeft opgehangen."

Wat er feitelijk gebeurde was dat sommige Amerikaanse Marshals of plaatsvervangende US Marshals bij gelegenheid, en terwijl ze dienden onder rechter Parker, in het geloof dat bepaalde boeven geen misdrijven hadden gepleegd die ernstig genoeg waren om te rechtvaardigen dat ze terug naar Fort Smith zouden worden gebracht, in plaats daarvan hun gevangenneming zouden nemen. vermoedt dat het Bean is. Omdat het gerecht van justitie Bean voor bepaalde zaken als gerechtshof werd erkend, werd dit geduldig geacht, hoewel rechter Parker het fronste en er de voorkeur aan gaf dat alle verdachten voor hem werden gebracht.

Een van de meest buitensporige uitspraken van Bean deed zich voor toen een Ier ervan werd beschuldigd een Chinees-Amerikaanse arbeider te hebben vermoord. Vrienden van de beschuldigde dreigden de Jersey Lily te vernietigen als hij schuldig bevonden werd. Bean bladerde door zijn wetboek, draaide pagina na pagina en zocht naar een juridisch precedent. Uiteindelijk klopte hij met zijn pistool op de bar en zei: 'Heren,

ik vind de wet heel duidelijk over het vermoorden van uw medemens, maar er is niets hier over het vermoorden van een Chinees.'

Boxing Bout

In 1896 organiseerde Bean een kampioenschappen bokswedstrijd tussen Bob Fitzsimmons en Peter Maher op een eiland in de Rio Grande omdat bokswedstrijden illegaal waren in Texas. De resulterende sportrapporten verspreidden zijn faam in de Verenigde Staten.

Dood

Rechter Roy Bean stierf op 16 maart 1903, vredig in zijn bed, na een zware maaltijd. Later beweerde de legende dat hij was neergeschoten door een Mexicaanse outlaw in zijn portiek.

Hij werd begraven in het Whitehead Museum in Del Rio, Texas. Wat Lillie Langtry betreft, hij heeft haar nooit echt ontmoet - hoewel hij anders beweerde. Hij schreef haar vele malen en ontving zelfs brieven als antwoord. Hij beweerde dat ze hem twee pistolen had gestuurd. Helaas bezocht Langtry de stad slechts ongeveer tien maanden na zijn dood

Samedi 27 octobre 2018
à 20 heures
à 5377 Baillonville,
rue du centre, 1
Soirée dansante des White Wolf
Avec
Cockroach killers country band



Ouverture des portes à 19h15
Petite restauration
Réservation au 0475 394616
ou ti.ta.50@hotmail.fr

the *Infinity* dancers presents: night of infinity



night of
Infinity

24.11.2018 LIVE @ DEN HORST
5-JARIG DANSJUBILEUM THE INFINITY DANCERS
FEESTZAAL "DEN HORST" • GELDERHORSTEN 146 • 3920 LOMMEL
DEUREN: 18.30 UUR – WORKSHOP: 19.30 UUR – KICK-OFF: 20.00 UUR
KASSA: 5 EUR • GEEN VVK • GEEN PLAATSRESERVERINGEN
MET O.A. FOOD & DRINKS, TOMBOLA & SPETTERENDE LIVE PERFORMANCES VAN:



The Cockroach Killers

i.s.m. Limburgs Accordeuntreffen